

NEDERLANDSE VERSIE

NFK

[Nieuwe Filosofische Kring]

Praesidium



INHOUD

- WAT IS NFK?
- HET PRAESIDIUM
- INTERVIEW
- FOTO'S
- WEGWIJZER

DES IDEES CLAIRES ET DISTINCTES!



Deze publicatie gaat uit van het praesidium van de **Nieuwe Filosofische Kring**
2015-2016

Kiesploeg 'Hèdonè'

Redactie:
Ana Van Liederkerke
Patrisia Costenco
Vincent Cuypers
Vinsent Nollet

V.U. Marie Vanwingh
Kardinaal Mercierplein 2
3000 Leuven

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd

///WAT IS NFK?

NFK is een **studentenvereniging door filosofiestudenten, voor filosofiestudenten**. We zijn verbonden aan het hoger instituut voor wijsbegeerte van de K.U.Leuven. Het doel van een studentenvereniging is om zijn leden te verbinden, te helpen en te amuseren, maar NFK is zo veel meer. De NFK presidiumleden zullen hun hart en ziel steken in de **debatten, leesgroepen, feestjes...** die ze voor je zullen organiseren volgend jaar. NFK zal ook het orgaan zijn dat je op verschillende niveau's **vertegenwoordigt**, voornamelijk op onderwijsvlak. We willen ervoor zorgen dat zowel de 'feestbeesten' als de 'geef-mij-maar-een-goed-boek-mensen' zich bij ons thuis voelen.

We organiseren ongeveer 3 activiteiten per week, waarvan een aantal wekelijks terugkeren. Voorbeelden zijn onze fakbar op dinsdagavond in het M-café (taste M), onze broodmaaltijd op vrijdag (brood, beleg en gezelligheid voor €1,50) en leesgroepen. Andere activiteiten zijn jaarlijks, zoals ons stijlvolle kersfeest, de culturreis en de 'open expo', waar kunstzinnige filosofiestudenten hun werk tentoon kunnen stellen. Ten slotte, maar minstens even belangrijk, zijn er de talrijke kleinere activiteiten zoals een filmavond, een casino avond, een keertje weerwolven en zo veel meer.

Goed om te weten

- **Iedere filosofiestudent is automatisch lid van NFK**. We kiezen ervoor geen lidgeld te vragen. Dit betekent dat je op ieder moment eender welke NFK activiteit kan bijwonen, dat je tegen bodemprijzen je cursussen kan kopen in onze 'cudi' en altijd bij ons terecht kan voor je onderwijs gerelateerde vragen of opmerkingen.

- Ook leuk om te weten: we houden **geen studentendopen**. We vinden niet dat je iets te bewijzen hebt. Je keuze voor filosofie maakt je al een van ons.

- Omdat elke filosoof brandstof nodig heeft biedt NFK koffie en thee aan tegen vrije bijdrage in onze **studenten lounge**. Onze lounge is in de kelder van het instituut, en is open eender wanneer het instituut open is. Nestel je maar gezellig in één van onze zetels of warm je maaltijd op in onze microgolf oven. En nog een pluspunt: je vindt er altijd wel iemand voor een gezellig babbeltje of een grote filosofische discussie.

- Een laatste belangrijk weetje: NFK heeft een cursudienst 'cudi'. Dit wil zeggen dat we **geprinte readers aan drukprijs** verkopen. We kunnen geen boeken verkopen en we kunnen alleen de readers verkopen die proffen ons zenden. De cudi is in de kelder, naast de studentenkitchenette, en de openingsuren staan op de website www.nfk.be en op de Facebookpagina. De eerste week na het drukken wordt de cursus ook in het betreffende leslokaal verkocht. De cudi is open vanaf de tweede week.

Hoe bereik je ons?

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kan je je inschrijven op **onze nieuwsbrief, de wegwijzer**. Vul hiervoor je e-mailadres in het kadertje dat je op onze website vindt, onder de foto's, kalender en Twitter. Wordt ook lid van de '**NFK Social group**' op Facebook, en like de **NFK facebookpagina**.

Voor **onderwijsgerelateerde** vragen en opmerkingen kan je ons onderwijsteam contacteren via onderwijs@nfk.be.

Om de **cudi** te bereiken: cudi@nfk.be

Voor algemene vragen en opmerkingen kan je mailen naar preses@nfk.be, vice@nfk.be, ons een Facebookberichtje sturen, of één van onze presidiumleden [aanspreken](#). Je zal altijd wel iemand van ons op het HIW vinden!

/// HOOGPRESIDIUM



*Drie schikgodinnen zullen volgend jaar NFK beheersen. Eén die levensdraden spint, één die ze afneemt en één die knipt. Wij vroegen de opkomende Praeses **Marie Vanwingh** en Vicepraesides **Ellen Turelinckx** en **Charlotte Fortems** naar hun plannen voor volgend jaar.*

Drie vrouwen in het hoogpraesidium. Gaan er dingen veranderen?

In het eerste jaar werd al duidelijk dat we drie 'moedertypes' zijn. Tijdens ons eerste praesidiumweekend ooit waren wij al bezig aan het ontbijt terwijl de rest van het toenmalige praesidium nog sliep.

Moeten de heren zich bedreigd voelen?

Geen paniek: we hebben alle drie ook mannelijke trekjes. Marie houdt van auto's en vooral van zware terreinwagens. Ze droomt van een ritje in de gele landrover, uitgerust met trek materiaal in de Blijde Inkomststraat (dicht bij 'Vredeseilanden'). Als een carrière in de filosofie niet lukt, waagt ze misschien wel haar kans als ambulancier. Dat zijn helden die snel mogen rijden!

Ellen is fan van *Top Gear* en heeft een echte boyfriend jeans. Charlotte houdt dan weer van boomklimmen en is zelfs stoerder dan haar lief. Bovendien zijn Ellen en Charlotte het gewoon zware dozen te sleuren voor het praesidium.

Jullie hebben er al enkele kilometers opzitten. Wat is jullie geschiedenis binnen NFK?

Ellen en Charlotte hebben de Publieke Relaties verzorgd en de Cursusdienst. Marie stond reeds op onderwijs en was dit jaar vicepraeses.

Zijn er zwakke punten die onze lezers moeten/mogen weten?

Ellen vergeet.

Charlotte verliest.

Marie controlefreakt...

Sterk punt?

We zijn helemaal op elkaar afgestemd, zelfs onze cycli lopen gelijk!

/// EERSTEJAARSWEEKEND

Lieve nieuwe wijsgeren,

Om het jaar knallend in te gaan, organiseert NFK een weekend speciaal voor alle studenten die beginnen aan hun opleiding filosofie. Zo kun je je medestudenten op een meer informele manier leren kennen en een hoop nieuwe vrienden maken. We organiseren tal van activiteiten en zorgen ook voor eten en drinken. Je begint je eerste jaar dus meteen met een geweldige start, veel gezelligheid en hopelijk een hechte band met je studiegenoten. Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar: sociaal@nfk.be. Aarzel zeker niet om ons op dit mailadres te contacteren met eventuele vragen.

Datum: 9-10-11 oktober

Adres: Schanker 70, Essen, Antwerpen

Richtprijs: 30 euro



Ook in 2015-2016:

“DeWijzer”

**Uw vertrouwd tijdschrift voor wijsgerige,
literaire, staatkundige of andere
beslommeringen.**

Gratis ter beschikking gesteld!

**Uw medewerking is vereist:
verdere info volgt snel.**

**Want woorden vervliegen,
maar DeWijzer blijft!**

Bij hoogdringendheid: dewijzer@nfk.be



SCHATBEWAARDER & WEBMASTER: De enen en de nullen in het gareel houden, op de bankrekening zowel als ergens diep in de computer, die verantwoordelijke taak rust op de schouders van onze informaticus-filosoof-wijnliefhebber **Wouter T.** En u weet net als ik: Atlas kent geen vakantie. Men kan steeds op Wouter rekenen, en Wouter rekt het uit.



CULTUUR: Willem Kloos schreef "Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie" en hij sloeg de nagel op de kop. Wanneer **Sharon, Abel, Ellen D. en Valerie** de functie cultuur op zich nemen, dan doen zij dat *allerpersoonlijkst*. Zelfs in Lloret de Mar, Costa Brava, gaat Sharon op zoek naar cultuur en bezoekt ze er de kerk. (Die overigens keimooi was ;)). Ook Abel proeft graag van cultuur als echte schaaikhed en kan de esthetische functionaliteit van de Belgische broodsnijmachine waarderen. Aan de geschiktheid van Valerie valt na de tentoonstelling van haar eigen werk moeilijk nog te twijfelen. Ze is



zelf kunstenaar! Eeuwig geïntrigeerd door het *Unheimliche*: er wordt wel eens gezegd dat het surrealisme sinds haar geen stap vooruit en ook geen stap terug hoefde te doen. Vraag Ellen naar kalligrafie, naar kraanvogels (origami), te tokkelen op piano of harp: de verwachtingen zijn hoog gespannen. Haar haar kammen doet ze evenwel niet. Merida uit *Brave* heeft het geplagieerd. Tot overmaat van ramp werd zo een trend gezet en kon ook Herman Brusselmans niet achterblijven.

CUDI: Uw cursussen worden, als het aan ons ligt, volgend jaar verzorgd door **Sien, Els, Leen, Stef en Dickran**. Zij zullen met zorg de door professoren aan het blad gekluisterde *epistème* fotokopiëren en verdelen. Els voelt paniek zonder muziek, maar de Cudi is geen disco. Sien houdt niet van roze en Leens lievelingskleur is blauw, dus wie weet mogen we de wankele



hoop koesteren dat deze bereidwillige cudivertegenwoordigers een consensus bereiken in de kleur van de cursussen. Als vijf Vestaalse maagden waken ze met honderd ogen van Argos over de zwarte letters die de blanke bladen van uw cursus sieren. Stef is niet zo te vinden voor rauwe tomaat en Leen heeft een vreemde afschuif van ananas, maar de aangeboden cursussen behandelen ze met liefde en toewijding. Dickran leeft het leven en neemt de tomaten en ananassen erbij. Hij zal zijn ervaring in het regeren over een stel jonge scouts ongetwijfeld subliem kunnen aanwenden. Met deze *übermensen* wordt zelfs het vooruitzicht van een nieuw pak te studeren cursussen omgetoverd in een waar verlangen!

FEEST: **Lien** en **Annalise** in de functie feest? Dat kan maar één ding betekenen: feest! Deze dames distantiëren zich naar eigen zeggen integraal van de helaas oververtegenwoordigde marginale feestjes met *kutmuziek*. Wie feest zegt, zegt hier creativiteit, vraag-en-aanbod en alternatieverig gepijpster. Het toekomstig feestjaar wordt wat ons betreft één van de grootse verwezenlijkingen. Zo wordt er al gesproken van kaas-wijn-muziek-tapas- en poëzie-avonden. En dan hebt u hen nog niet zien dansen! Rept u en haalt uw tapdanskunsten boven, want deze feestgeneratie zal vuurwerk geven.



PR: **Ann** studeert filosofie ten gevolge van een existentiële keuze tussen een echt verschrikkelijk lelijke wit-zwarte pianostoel die je verplicht moet integreren in je interieur en een praline met onbekende en lang nasmakende likeur die ofwel tamelijk lekker ofwel extreem vunzig is. Zij bezorgt u met plezier de meest afschuwelijke woordmopjes. Zij drong tevens aan via deze lijn te informeren dat zij u een tweedeoogkoopje, zijnde haar lenzen, aanbiedt. Ann kan namelijk haar chronische angst voor het aanbrengen van lenzen niet overwinnen en kijkt dan maar met bril (veronderstellen wij) uit naar haar eerste praesidiumervaring. **Alexandra**



heeft een bijzondere bewondering voor de ruimte. De ruimte is zo cool! Om maar te zeggen: de ruimte is echt wel cool. Ze houdt er vreemde huisdierenliefdes op na (zo blijkt er een trekpleister voor eekhoorns en mollen in haar te schuilen). Wanneer u haar in Leuven tegen het lijf loopt, kunt u mogelijk het gevoel hebben dat Alexandra geen bepaalde richting aanhangt. Geen zorgen, dat doet ze wel vaker: de schoonheid van de wereld, waar ze ook is, capteren door heerlijk doelloos de straten te doorkruisen. **Patrisia**: vrees geen perfectie. Kunst, lezen, dagdromen. Op paarse, goedlachse achtergrond. Deze drie (al dan niet) excentrieke maar ongetwijfeld magnifieke persoonlijkheden houden u op de hoogte van al wat er in filosofenland gaande is. Als een Charon, een Gabriël, een Hermes zijn zij aanspreekpunt en verbindingslijn. Zet u schrap en maak kennis met Ann Mulleman, Alexandra Verhaeghe en Patricia Constenco: de wereld bloeit voor u open!

SPORT: Van competitiezwemmers over lopers en muurklimmers tot spelers en scheidrechters bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond: de sportieve student kan op beide oren slapen, want **Pieter, Aaron en Alex** gaan hen voor. Een ideale geografische spreiding: de knapste koppen uit Kortrijk, Limburg en Kessel-Lo daalden naar het Leuvense af met een enkele missie: NFK-sport voor eens en altijd op de kaart. Men hoeft er geen doekjes om te winden, onze helden weten waar zij mee bezig zijn. Aangevuurd door *eerder commerciële muziek* zijn zij vastberaden het aanbod te plooiën naar ieders wil



en zullen ze ons leiden naar nooit eerder geziene resultaten in de 24 urenloop. Wat drijft hen? Ach, elke sporter weet toch dat men met de beide voeten op de grond geen enkele stap vooruit geraakt. Voorts zullen ze u ook buiten de sportwereld met verstomming slaan. Alex - Alberto voor de vrienden - kan tekenen en koken als geen ander en is de 'Yes-man' van het HIW (ongeveer naard schoor hij zich ooit al kaal voor een weddenschap). Aaron is vastberaden de grootste pokémon-meester van West-Vlaanderen te worden en als het even kan, geniet hij

maar al te graag van een zwoele lentezon. Pieter is een avonturier in de rijkste zin van het woord en als een echte *Rescue Ranger* spaart hij kosten noch moeite om er voor iedereen te zijn. Als vrijwilliger op het speelplein legt hij de fundamenten voor een betere wereld. U kan er op rekenen: met deze kerels gaan we gouden tijden tegemoet.



internationale. **Zoë, Esther, Leigh en Elske** vertegenwoordigen de internationale studenten en hopen meer interculturele contacten te kunnen leggen. Want filosofie studeren in het buitenland is niet Descartes lezen op je kot. Cognatus sum, ergo sumus. We zijn verbonden, dus we zijn.

INTERNATIONAAL: NFK leek soms nogal een Nederlands bastion, maar onze filosofie is dat NFK de favoriete kring van alle studenten moet zijn, ook de inter-

SOCIAAL: volgend jaar zullen **Wouter en Sharon** instaan voor de warme ontvangst en opname van de eerstejaars-spruiten. Wouter de Hoog is alomgekend als de immer goedlachse optimist die het als zijn doel ziet mensen positief te benaderen zodat ze vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Op de afgelopen Londenreis was hij het en hij alleen die zelfs na uren stappen, struinen door eindeloze museumzalen, met een hongerige maag en kapotgelopen voeten zijn lach behield en harten



onder riemen stak bij mensen die het nodig hadden (wij allen, wat zouden wij toen zonder hem geweest zijn?). Als u dan nog in acht neemt dat deze oversociale jongen niemand minder aan zijn zijde heeft dan de stralende Sharon, weet u wel zeker dat de eerstejaars een gouden toekomst bij NFK tegemoet treden. Als Sharon lacht, is het alsof elfen dansen, engelen zingen, zo wonderlijk feeëriek dat u niet anders kan dan betoverd meelachen, steeds luider, in een crescendo die de wereld wegvaagt. U weet dat u leeft en u leeft want SOCIAAL doet leven! Het geluk staat je goed.

ONDERWIJS: Onderwijs is girl power dit jaar. Die power verdedigt jullie onderwijsrechten. Informatie en representatie. Vragen en meningen te richten aan **Emma, Sophie, Nynke**. Nynke gaat er helemaal voor en staat stevig in haar schoenen om door middel van een kritische reflectie het leven mooier te maken voor iedereen. Voor u met haar in discussie treedt, raadpleegt u best even een krant (of tien), want verdiept in de politiek doorziet zij vlug uw pseudo-intellectuele gebral. Emma weet reeds alles van onderwijs en heeft een haat-liefde-verhouding met spelfouten. Als de Google-gigant haar internetgebruik al eens heeft omgespit, hebben zij kunnen vaststellen dat er al wat te veel uren zijn gesleten op haar favoriete site *Taalvoutjes*. Stokstaartjes zijn *awesome*, blijkbaar. Sophie zette zich afgelopen jaar in de functie Sport voor de volle 100 % in om de filosoferende dames in een snelcursus om te scholen tot ware Messi's. Wij hadden zelfs het geluk haar te spotten bengelend aan een klimmuur en schaatsend als een tornado. Met evenveel of meer aanstekelijk enthousiasme zal zij jullie onderwijsrechten tot op ongekende hoogtes opdrijven. Over Zoë doen nogal wat speculaties de ronde. Na uitgebreid onderzoek kunnen wij u slechts vertellen dat zij met onderwijs de juiste richting zal aanhangen (onze betrouwbare verslaggevers baseren zich op een ogenschijnlijke liefde voor de wijzer van de Leuvense bibliotheek). Zij staan in de startblokken (sommigen al wat meer dan anderen), maar als het schot wordt gegeven kunt u er zeker van zijn dat deze vier godinnen behendig en in rechte lijn knallen om hun doel te bereiken. Aan de kant, de voorhoede van het vrouwmens is in aantocht!



FAKBAR Met vijf zijn ze en met vijf staan ze klaar om u in een handomdraai de beste bieren te verstrekken. Als handige Harry's speuren zij met haviksblik hun fakbar rond om toe te slaan en uw glas in de lucht op te vangen alvorens het in duizend stukjes de vloer bedekt. Wie beter dan **Laurens** – veelbelovend dichter – is in staat deze top-crew in al zijn facetten uiteen te zetten?

*Houdt U vast aan uw bretellen,
daar ik u nu zal voorstellen
vijf leden van onze nieuwe ploeg
en uitbaters van onze oude kroeg.*

*Beginnen doen we met de muzikale kant
Twee vrouwen weliswaar.
Ze delen beide veel frappant
Voornamelijk opvallend haar.*

*Punk is een trefwoord in een quiz over **Anke**
voor **Annalise** alternatief
De eerste beheerst gitaarklanken
de ander heeft piano lief.*

*Vervolgens onze eerste man
die over meer ervaring spreken kan
Ik ben nog steeds wat in de ban
van die man genaamd **Dickran***

***Felix** doet het met twee jaar minder,
maar dat blijkt voor hem geen hinder.
Hij vliegt door het jaar, die slimme
Maar al die puns vind ik maar niks.*

*Ik vergeet mezelf bijna
vooral bekend als lounge-meubilair
Hier eindig ik dit gedicht
want **Laurens** rijmt niet.*



TONEEL: NFK's lange toneeltraditie zal ook volgend jaar met verve worden voortgezet. Wat **Nelis** betreft, gaat het hem om het verhaal. Een tragedie is niet abstract, hoe vaak die fout binnen de wijsbegeerte ook wordt gemaakt. De echte menselijke tragedie is van vlees en bloed en is concreet. **Nelis** kijkt de tragedie positief aan en wil met een goede groepsdynamiek en een stuk dat iemand anders schreef er wat van maken. De redactie reserveert alvast vier plaatsen op de eerste rij, want van tragedies worden we blij!

DEWIJZER. Daar zijn we dan. Nu wordt het even slikken. Wat moet je zeggen over jezelf? Men zal ons gauw zelfingenomenheid ver-

wijten, wanneer we toegeven dat **Ana** en **Patricia** stiekem drie keer hebben aangeschoven tijdens Gods schepping (wat niet mocht) en bijgevolg bedeed zijn geworden met schoonheid, intelligentie én schrijverstalent. Ach ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Met **Vinsent** en **Vincent** ligt het moeilijker. Na een tijd had God het door, ziet u. Schoonheid is niet meer gelukt. Daarom storten zij zich verbeten op de democratie, waar inhoud het van schoonheid moet halen. Het Volk kan op zijn beide oren slapen. Enigszins schoorvoetend ondernemen zij een poging om het niveau van de huidige redactie te halen. Kan dat überhaupt? Wie zal leven, zal het zien...

/// WEGWIJZER

Maandag 21 september:

14:30-17:00 Oriënteringssessie voor 1^e Bachelor door het HIW (lokaal A)

17:00 Rondleiding door Leuven door NFK, en aansluitend samen eten in de Alma

22:00 Kroegentocht. Afspraak aan de poort van het HIW

Dinsdag 22 september

22:00 Speeddate fak in onze fakbar, het café van het M museum (Savoyestraat 10, 3000 Leuven)

Woensdag 23 september

13:00-16:00 Hulp bij het invullen van je ISP en IER in de lounge.

22:00 Afspraak aan de poort van het HIW om samen naar het StukStart feest te gaan.

Vrijdag 25 september

12:00 -14:00 Broodmaaltijd in de lounge voor €1,50!

